

Joyce brengt moeders met hun ongeboren kind in contact

WELKOM op het Tussenstation

De nieuwe generatie kinderen zal Moeder Aarde diepgaand transformeren, zodat we straks veel liefdevoller met elkaar samenleven. Wist je dat? Om deze kinderen een handje te helpen, mogen hun ouders in een aantal gevallen hun eigen frequentie wel nog wat ophogen. Opdat ze een goede energetische match vormen met hun toekomstige kind(eren), verzorgt Joyce Beckker liefdevolle, zintuiglijke ontmoetingen op het zogenaamde 'Tussenstation'. Dat is een astrale plek waar moeder en zielskind alvast goed op elkaar kunnen afstemmen en de kans op een gezonde zwangerschap vergroot wordt.

Tekst: Joyce Beckker

‘Talloze zielskinderen staan klaar om geboren te worden. Hun missie? Transformatie van de samenleving!’

Begin 2013 voelde ik al ongeboren zielskinderen van een miskraam om me heen. Na dit jarenlang min of meer te hebben genegeerd, gaf ik uiteindelijk toe door in het voorjaar van 2015 mijn boek *Geen beschuit met muisjes* uit te geven. Daarin deelde ik mijn eigen miskraamervaringen en -inzichten. Ik hoopte echt dat de zielskinderen hiermee tevreden waren en me rustig mijn zelfgekozen pad lieten vervolgen. Maar dat liep anders. Hun roep werd juist steeds luider, bijna oorverdovend. Daarom besloot ik in de zomer van datzelfde jaar samen met mijn collega Thea van Dijk de site *MiskraamVerwerken.nl* online te zetten, met enkele tips en een blog erop. We hadden totaal geen plan, alleen maar het gevoel dat dit de bedoeling was. Twee dagen hierna werd het thema wereldnieuws toen Mark Zuckerberg (de oprichter van Facebook) opriep tot het bespreekbaarder maken van miskramen. Hij en zijn vrouw Priscilla Chan hadden zich namelijk eenzaam gevoeld na hun eigen drie miskramen. Op dat moment besepte ik dat onze site een schot in de roos was. Want net als bij zoveel andere stellen, begonnen de zwangerschappen van de Zuckerbergs vol plannen, hoop en dromen voor een mooie toekomst voor en met hun kind. Maar toen het tot driemaal toe misging, vonden ze geen luisterend oor bij hun omgeving. Het was volgens Zuckerberg zelfs een taboe om erover te beginnen: “Alsof je iets hebt gedaan om dit over je af te roepen”, zei hij. Dit is ook mijn eigen ervaring en van vele andere ouders met een miskraam.

Co-creatie

Bij de verdere ontwikkeling van het platform liet ik me vooral leiden door de boodschappen en inspiratie van de ongeboren zielskinderen. Ze wilden graag dat ik hun moeders hielp met het verwerken van hun miskraam. Inmiddels zijn we drie jaar later en bezoeken dagelijks veel vrouwen onze site. Bezoekers geven aan troost en rust te vinden, vooral als ze beseffen dat ze niet de enigen zijn die dit meemaken. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting zo'n 30.000 vrouwen een miskraam. Dat is bijna de gehele bevolking van Aalsmeer! Toen ik in 2016 voor dit initiatief werd genomineerd voor de *Libelle Ster*, was dit voor mij een extra drive om mijn werk voort te zetten. Ook leid ik sindsdien coaches en therapeuten op tot 'Coach Miskraam Verwerken' zodat veel meer vrouwen geholpen kunnen worden bij de verwerking en hun verdriet, boosheid en schuldgevoel. Al die tijd zocht ik tevens naar manieren om ook de zielskinderen een stem te geven. Zij waren immers verantwoordelijk voor het ontstaan van het platform. Ik zie het zo: bij iedere miskraam is minimaal één zielskind betrokken dat vaak, net als de moeder, erkend en gehoord wil worden. In mijn beleving is iedere miskraam een co-creatie. Dat betekent dat moeder en kind op zielsniveau elkaar hebben aangetrokken om deze ervaring te

delen. Maar dit gebeurt voor de vrouw meestal geheel onbewust. Zodra zij zich hier wél bewust van is, werkt dit helend op haar door. Je moest eens weten hoe snel een vrouw zich hierna los kan weken van haar onverwerkte emoties en weer vol gaat voor het leven!

Het Tussenstation

Tot mijn grote vreugde ging begin 2017 mijn wens om de zielskinderen een stem te geven in vervulling. 'Bij toeval' bracht ik een cliënte in contact met haar ongeboren zielskind. We waren beiden stomverbaasd toen zij tijdens een innerlijke reis in een soort tussenwereld belandde waar ze fysiek haar kind ontmoette. Ze konden elkaar aanraken en ook communiceren. Eenmaal terug in het hier en nu vertelde ze dat ze antwoord van haar kind had gekregen op haar vragen over de miskraam en dat ze daardoor nu volledig in vrede was. De ontmoetingsplek beschreef ze als 'paradijselijk' en 'enorm liefdevol'. Ook heeft ze van haar kind een rondleiding gehad en gezien dat er meerdere zielskinderen met elkaar speelden. Voor mij is vanaf toen dit 'Tussenstation' realiteit. Super enthousiast werkte ik een concept uit, zodat meer vrouwen hun kind konden ontmoeten voor heling.

Mijn diepe verlangen om onze twee werelden met elkaar te verbinden, wakkerde verder aan. Ik organiseerde testgroepen met vrouwen die recentelijk of langer geleden een miskraam hadden gehad. In alle gevallen ontmoetten deze vrouwen hun ongeboren zielskinderen op het Tussenstation en keerden ze vredig huiswaarts. In de maanden die volgden verfijnde ik mijn methode en begeleidde ik tientallen vrouwen die een miskraam, abortus of stilgeboorte hadden meegemaakt. In alle gevallen vertelden de zielskinderen hun moeders waarom ze niet levend waren geboren. Ze noemden als oorzaak vaak de timing of omstandigheden die niet goed waren. Of ze vertelden dat moeder nog iets mocht doen of laten voordat ze haar kind kon ontvangen. Denk hierbij aan relatieproblemen, de woninglocatie of het verwerken van een pijnlijk stuk verleden waar de moeder eerst aan mocht werken.

Energetisch circuit

Mijn plannen was ik nog volop aan het uitwerken, toen in september 2017 tijdens een Abraham Hicks cruise (boodschapper van *the law of attraction*) mijn werk opnieuw een verrassende wending nam. Ik ontving inspiratie om mijn focus te verleggen van miskraamverwerking naar kinderwens. Energetisch kreeg ik door dat zielskinderen in groten getale geboren willen worden >

om onze wereld drastisch te transformeren naar een veel liefdevollere samenleving. Daarvoor zijn ouders, en dan met name moeders, nodig die deze bijzondere kinderen kunnen ontvangen en begeleiden. Om te kunnen matchen met elkaar, mogen deze vrouwen vaak eerst nog een sprong(etje) maken in hun bewustzijn. Dit werd toen mijn hoofddoel, om deze vrouwen en hun toekomstige kinderen hierbij te helpen. Hiermee was de geboorte van *Spirituele Kinderwens* een feit. Vaak nemen vrouwen die moeilijk zwanger worden hun toevlucht tot het medisch circuit. En dat terwijl er ook een energetisch circuit bestaat waarbij je zelf als aanstaande moeder veel invloed kan uitoefenen op het uitkomen van je kinderswens. Ik heb het dan vooral over het verwerken van weggestopte emoties en het transformeren van bewuste of onbewuste geloofsovertuigingen die een gezonde zwangerschap in de weg kunnen zitten. Soms gaat het omvormen hiervan vrij gemakkelijk en soms kan dit diep verborgen zitten in het onbewuste. Ik geef je een interessant voorbeeld. Als jij bewust of onbewust een alleen geboren twee- of meerling bent (wat overigens veel vaker voorkomt dan je misschien denkt), dan kan je in je wezen hebben opgeslagen dat het onveilig is om geboren te worden. En die gedachtegolven zend je uit naar je zielskind. Dit thema kan zelfs terug te leiden zijn naar vorige incarnaties, waarbij jij of je zielskind een alleen geboren twee- of meerling was. Een bezoek aan het Tussenstation kan helderheid geven. Maar daarna mag jij als vrouw groeien in je bewustzijn door dit stuk te helen en te transformeren, zodat je energetisch een andere boodschap uitzendt. Hiermee verhoog je je eigen frequentie en trek je

een zielskind aan dat matcht met jouw nieuwe trillingsgetal.

Hefboomeffect

Om veel mensen te bereiken, heb ik vorige maand het e-book *Het spirituele circuit van je kinderswens* uitgegeven. Ik vind het belangrijk dat ik zoveel mogelijk mensen inspireer die resoneren met mijn visie. Bijna alles uit het boek heb ik energetisch doorgekregen. Ik geef in het boek de nodige voorbeelden van vrouwen die een miskraam hebben gehad, omdat de informatie en boodschappen van hun zielskinderen de antwoorden kunnen bevatten voor een succesvolle kinderswens van andere vrouwen. Ook bevat het boek oefeningen die je meer zelfinzicht geven, evenals een aantal praktijkvoorbeelden van sessies met zielskinderen die ik heb mogen begeleiden. Mijn missie is het om met *Spirituele Kinderwens* mijn eigen steentje bij te dragen aan de mooie veranderingen voor deze wereld door veel bewuste moeders en zielskinderen met elkaar te verbinden. Om een hefboomeffect te creëren, start ik dit najaar met de opleiding *Coach Spirituele Kinderwens* zodat enthousiaste professionals die een verschil willen maken in de wereld in hun eigen praktijk vergelijkbaar werk kunnen verrichten. Ook droom ik van een *Rejoyce Center* waar de fysieke en non-fysieke wereld samenkomen op een mooie krachtplek in het Brabantse buitengebied. Samen kunnen we zoveel meer bereiken! We stevenen af op een hele mooie Moeder Aarde als het aan onze nieuwe generatie kinderen ligt. En dat stemt me zeer dankbaar en gelukkig. •

'Ik ben de glimlach op je gezicht'

Diana heeft door een miskraam haar tweeling verloren en voelt zich nog vaak verdrietig. Ze heeft al eerder contact met ze gehad via een medium, maar heeft nu behoefte aan tastbaarheid, aan het lieflijke. "Je kan wel weten dat er iemand is, maar ik wil het op een fysieke manier ook ervaren", vertelt ze me in ons voor gesprek. Aangekomen op het Tussenstation ziet Diana een huppelend meisje door een bloemenveld haar naderen. Ook ziet ze een jongetje dat aanvankelijk wat op de achtergrond blijft. Ze hebben een fijne ontmoeting met z'n drietjes. Diana vraagt of haar pijn met betrekking tot afscheid nemen te maken heeft met het verlies van haar kinderen. Het meisje antwoordt: "Er is geen afscheid, ik ben er altijd. Een herinnering is een contact op een ander niveau. Wat weg is, is er nog wel op een ander niveau. Een niveau waar je altijd naar terug kan." Het jongetje zegt: "Vertrouw, er gebeuren dingen die moeten gebeuren. Ik ben niet weg. Laat los en ontvang wat er komt." Op Diana's vraag waarom ze vaak een warme tinteling rechts op haar hoofd voelt, antwoordt haar dochter: "Dat is mijn aanwezigheid. Te weten dat ik het ben, geeft je vertrouwen dat je met mij in contact kan treden." Haar broertje zegt: "Ik ben die glimlach op je gezicht." Dit ontroert Diana. Bij het innige afscheid vertelt de tweeling hun moeder: "Dit is geen afscheid. Wat geweest is, zal nooit verloren gaan." Eenmaal terug in het hier en nu weet Diana dat ze altijd in contact kan komen met haar zielskinderen en dat troost haar.

'Ik kom het zuivere licht brengen'

Karin wil graag nog een kind verwelkomen in haar gezin. Op het Tussenstation voelt ze haar toekomstige dochter, maar ze ziet haar niet. Als het meisje haar moeder aan de arm meeneemt naar een tak boven in een boom, voelt Karin dat ze in een hogere trilling is gebracht. Nu ziet ze haar dochter wel duidelijk als een meisje van zeven of acht jaar dat volgens haar veel vertrouwen uitstraalt. Karin: "Ze liet zien dat ze vanaf een wolk kijkt naar ons gezin. Maar ze zei ook dat ik eerst meer mag zakken in mijn 'Zijn' voordat ze komt." Op de vraag wat haar levensmissie op Aarde is, antwoordt het meisje: "Ik kom het zuivere licht brengen. Mensen mogen dit weer gaan ervaren." Om haar te kunnen ontvangen, mag Karin volgens haar zielskind de controle meer loslaten. Het meisje laat weten voor Karins gezin te kiezen, omdat ze hier 'mag zijn wie ze is' waarbij haar moeder haar goed zal begeleiden op haar pad. Weer terug in het hier en nu vermoedt Karin dat haar dochter zich op korte termijn zal aandienen als zij zelf meer vertrouwen heeft in zichzelf. Ze besluit meer te genieten van alledaagse dingen en voelt zich al aardig vertrouwd met de nieuwe trilling waarin haar dochter haar heeft gebracht. Nog steeds blij en verwonderd over de sessie, keert Karin huiswaarts.